

Frederikssund Historiske forening Generalforsamling 13. marts 2013

Bestyrelsens beretning aflagt af formanden

Beskæftiger man sig på den ene eller anden måde med historie, er der tidspunkter, hvor man gerne ville sætte sig ind i en tidsmaskine og rejse tilbage i tiden for at træffe nogle personer eller overvære en bestemt begivenhed. Sådan starter den første fortælling i medlemsbladet I modtog i februar måned. Artiklens forfatter tog vi afsked med fra Fr.sund Kirke d. 28. februar. Knud Christoffersen udtrykte det så fint da han sagde at der forsvandt den med det største kendskab til byens historie. Uffe var allerede fra helt ung beskæftiget med lokalhistorien. Utalige artikler, bøger og det store arbejde på arkivet blev hans arv til os. Ære være Uffe Mühldorffs minde

Med tiden bliver vi alle historie. En historisk forenings historier også historie, dens medlemmer og bestyrelse ligeså. Forleden fortalte et bestyrelsesmedlemmerne om en gammel kone fra hans hjemegn at når hun ville være lidt fin på det på sagde ; Det bæres mig for , hvilket vel dækker for det udtryk vi bruger idag : Jeg tænker. Jeg skrev det ned for det faldt godt i munden. Og jeg siger derfor: Det bæres mig for, at to bestyrelsesmedlemmer i år har siddet i bestyrelsen i 10 år. Ernst Vendelø og Vibeke Davids Hansen. Tak for indsatsen.

Foreningen har haft et historisk godt år. Medlemstal og økonomi hører I om senere.

Forårs turen gik den 13. maj til det gamle Carlsberg område i Valby. Lone Wredstrøm modtog os på Enghave station og førte os med kyndig og myndig hånd rundt på det store område. Og stoppede og fortalte igen og igen. Ud af området og ned gennem villakvartene til Carlsbergs kirke som vi lige nåede at se indeni, Vi sluttede med spisning på Cafe Elefanten. Det var den eneste smutter på turen da de først ville lave mad når alle havde bestilt og betalt selv om der var truffet aftale om at alle skulle have det samme. Som altid er Lone en fantastisk guide og uden at røbe for meget kan jeg godt love at vi bruger hende igen

Det nye initiativ som Ernst var idemand til, Sct. Hansaftenen på Færggården, blev en success. Der var sørget for godt vejr, flot bål som næsten ikke ville brænde ned, god taler i Kn. Christoffersen og et orkester der erstattes af Niels Sømand i år. Tak til Jægerspris for heksen, ja ikke Annemette , men den der kom i toppen af bålet. Tak til stiftelsen, tak til Nicolai fra Roskilde museum og Havelaugets medlemmer.

Familiesøndagen der blev afholdt den 2. september, havde i år emnet Foreninger. Forløbet evalueres om kort tid. De fire foreninger mødes i Slangstrup der har mødet for første gang. Foreningernes bestyrelser lægger et stort arbejde i arrangementet. Samarbejdet udvides og giver flere hænder til det praktiske arbejde, men vi kan stadig bruge dine eller dine eller Dato og emnet følger om kort tid.

Efterårsturen, 16. september startede bussen, med 28 tilmeldte, og kørte til Sorø. Helge, den bestilte guide, tog mod på torvet og startede med at fortælle om bygninger, og istandsættelsen af rådhusbygningen. Derefter var det selve Akademiet , der var startet som kloster helt tilbage i 1100-tallet. Efter reformationen blev det kostskole og Chr. 4. omdannede det til akademi. Haven der hører under akademiet rummer et stort arboret, en samling af sjældne træer, der af sparehensyn desværre er ved at blive afviklet. Efter

maden var der rundvisning med guiden Birthe i klosterkirken som idag er det eneste der er tilbage af det oprindelige kloster. Turen sluttede med kaffe på Maglesø Traktørsted. Smukt placeret i det vestsjællandske landskab. Hjemme igen kl. ca. 16.50, som de siger hos DSB: Til tiden. Johnny Nielsen har i medlemsblad nr. 1,2013 en fin artikel om turen.

Foredragssæsonen blev startet d. 10. oktober med Marianne Voigt. Det blev den bedste start på sæsonen vi har haft i flere år. Det blev en fantastisk tur gennem Daells varehus s kataloger, tøjmoder, tidens præg på tøjet, modens afspejling af overflod eller mangeltider. Det glemmes sent hvordan hun gik ud af historien , for at fortælle om den hemmelige dør og våbnene i kælderens under Dalle Valle. Husarene der havde ladet sig lokke af gamle minder om siderne med undertøj fik også fuld valuta for det beskedne beløb der betales i entre.

Henning Larsen kom d. 7. november rejsende fra Sønderjylland. Besættelsen og modstands-kampen 1940 - 45, men også en fortælling om områdets historie og hvorfor 1864 stadig betød noget da Larsen i 1960'erne spillede fodbold og der skulle vælges hold. Danske og tyske i et grænseområde der stadig er præget af en fælles og splittet fortid.

28. november bød foreningen på, ikke jysk kaffebord, men medlemsaften hvor der dog er indtil flere slags hjemmebag. Desuden var der igen indlagt et lille foredrag. Johnny Nielsen startede vores fejring af vikingetåret med et foredrag om Vikingekongen Knud d. Store.

Nej tak, jeg skal ikke bruge projektor eller computer. jeg taler fra katedret. Formanden sank en klump da Asser Amdisen meddelte det inden han kom d. 16. januar. En sal med sovende medlemmer og en foredragsholder der står og læser op var skræks scenariet. Da klokken var 21.15 afbrød Asser sig selv og spurgte om der ikke skulle holdes pause. Tror ikke at der nogen der var klar over at tiden kunne gå så hurtigt, men når fortælleren , der har arbejdet, boet og sovet med Struense, Caroline Mathilde og Christian d. 7 , i 15 år kunne fortælle så levende , sjovt og gysende i beskrivelsen af de 4 gange de måtte hugge i Struense så flyver den. Og hvordan det føles når man som den første får lov til at åbne en pakke der blev forseglet i 1761.

En stor fortæller var vores næste foredragsholder også. Vikingetåret var nu officielt igang og d, 13. februar kom Jens Ulriksen fra Roskilde museum. Han førte os med kyndig hånd ind i vikingernes verden. Der var ingen horn på hjelmen, men fantastiske fund og mærker i vores land hvor de mange bosættelser har været. Roskildes placering, gudelandet med de mange kilder, fyldte selvfølgelig godt i historien. Han kunne have forsat hele natten, og han ville ikke være løbet for billeder.

Og det var så den sæson, vi slutter som vi plejer, på generalforsamlingen, og som altid når jeg skal runde af bliver det med en masse takker. Først en tak til bestyrelsen, uden hvem dette ikke er muligt, de koner der bager, et farvel og tak til Kirsten, æblekagen vil blive savnet. Et stort tak til Knud Sørensen for arbejdet med det flotte medlemsblad. Tak til foreningerne i Jægerpris, Skibby og Slangerup for samarbejdet på mange måder. Sidst men ikke mindst, tak til jer medlemmer, der igen og igen, kommer for at høre på når

vi har fundet en række kloge koner og mænd der fortæller historier fra gamle dage.
en hånd

Vi giver