

Frederikssund Historiske Forening Generalforsamling 29. februar 2012

Bestyrelsens beretning aflagt af formanden

Forleden kom jeg i tanke om noget fra et tidligere møde i bestyrelsen og jeg ledte i de gamle referater. Jeg fandt det søgte, noget med vikingeforedrag, men faldt også over referat af bestyrelsesmøde nr. 193, 7. marts 2002. På dette møde konstituerede bestyrelsen sig med ny formand, undertegnede, og to nye medlemmer af bestyrelsen. Vibeke og Ernst. På dette møde var medlemstallet 231 og kassen på 9.700 kr. Ved første ordinære møde d. 15. maj var antallet af medlemmer faldet til 228 men kasse beholdningen var steget til 23.300 kr. Medlemsafgang ærgerlig, kassen pga. skæv indkrævning af kontingent. Når vi kommer til kasserens beretning vil i høre hvordan det ser ud her 10 år senere. Det er vist meget godt

Så gir han nok en lille en, ja det gør han. Husk flaske og glas i tasken.

Selv om jeg ikke hed Knud som mine 2 forgængere i formandsstolen er det gået.

Året efter mit valg kunne vi d. 14. juni 2003 fejre foreningens 25 års jubilæum. Det er jo ingenting set i historiske perspektiv men menneskeligt en del. Det var en stor glæde at holde jubilæumstalen med dens tilbageblik på aktiviteterne igennem årene. Det er glædeligt at vi, og vores gode venner i Jægerspris, Skibby og Slangerup historiske foreninger, stadig formår at opretholde interessen for det historiske. Det er stadig på "gammeldaws" maner vi mødes. Vi samles omkring en mand eller kvinde der fortæller. Sådan har man gennem tiderne samlet sig for at få hjælp til at forstå fortiden, nutiden og fremtiden. Og denne sæson har ikke været anderledes.

Bestyrelsen startede 2012 med at evaluere Familiesøndagen d. 18 januar med de andre foreninger. Det går på tur og vi afholdt det i år. Temaet den 21. august 2011 var. Transport før og nu. Der var 550 betalende gæster og de forskellige boder gav i år et lille overskud. Det er et stort arbejde der gøres af de mange frivillige. Der mangler som altid hænder til lidt praktisk arbejde i forbindelse med dagen og hvis man har lyst, tid mm. så meld jer til. Arbejdet med familiesøndagen i 2012 er allerede igang. Havelauget, som har anlagt den flotte have, er godt kørende, arkæologigruppen har stadig masser af arbejde. Ernst har været igangsætter med planer omkring bålfest.

Sæsonen 2011/ 12 blev som altid startet med Forårsturen som igen blev planlagt og ledet af Lone Wredstrøm. Hun førte os rundt på Slotsholmen, gennem porte og over broer og sluttede efter en smuk tur gennem bibliotekshaven ved Den sorte diamant, som ikke alle finder køn. Som altid er Lone godt forberedt. Efter rundturen fandt mange af deltagerne et hyggeligt sted hvor der blev spist frokost.

Sæsonen blev meget præget af gode lokale foredragsholdere og fortællinger fra vores område. Vi kan alle håbe på at være lige så friske, både fysisk og åndeligt når vi kommer op i den alder vores 2 første foredragsholdere har.

Foredrag 12 oktober 2011 Kaj Lyng om byen set fra køreskolebil. Et liv med mange interesser, teater, foto, frimærker, og stadig levende engageret og nysgerrig

2. november 2011 Oluf Post Olsen om byen set fra postcykel. Som al den gode luft har gavnet. Fisker indtil krigsvinteren ødelagde det og derefter på cykel rundt i al slags vejr. Det var dengang der var kaffe på kanden, og posten kunne lægge breve ind i køkkenet og tænde for vandpumpen i stalden. Til gengæld kunne bonden så stille hest og kane til rådighed når det blev for svært at komme frem.

30. november medlemsaften

11. januar 2012 Henrik Andersen om Morian , en lokal der drog ud i verden og blev berømt, berygtet og belønnet for sit liv på motorcykel, i bil, og som flyverhelt under 2. verdenskrig i RAF.

1. februar 2012 Jørgen Paltved om Den glemte krig 1563 - 1570. Vores bedste fjender i gennem mange år , svenskerne, det danske land i sydsverige og kampen for at beholde det.

De tekniske problemer beklageligt men vil nu vi gøre brug af hele maskinparken på Elværket

Den årlige bustur gik d. 25. september til Nyborg Slot. Vi havde flot vejr og en fantastisk chauffør der var fra Fyn. Fin rundvisning på slottet med gode guider. Denne gang havde vi mulighed for at bestille mad og det fungerede fint. Johnny har skrevet referat af turen.

I samme blad var der en fin artikel om broindvielsen d. 30 oktober 1935. Stor fest og besøg af konge, dronning og kronprinseparret. Det bliver måske på samme måde når vi engang får den nye bro, kong Frederik og Mary, og kronprinseparret Christian og hans nye prinsesse. Alle frygter jo at det kan tage endnu lang tid inden den nye tunnel eller bro er på plads.

Og idag 29. februar 2012 står vi så på foreningens generalforsamling. Vores samarbejde med vores venner i de andre historiske foreninger blev igen fornyet og forstærket gennem vores samarbejde omkring familiesøndagen på Færggården. Jeg er indtrådt i det nye museumsråd der, med Knud Christoffersen som formand, skal være sparringspartner til den nye ledelse fra Roskilde Museum. Verner er indstillet til det nye (KULTURRÅD ?) og forventes valgt.

Som altid en stor tak til jer medlemmer for deltagelse i foreningens tilbud. Tak til bestyrelsens medlemmer, Knud og Uffe for bladet og tak til vores foredragsholdere. Fortsætter det sådan snupper jeg 10 år til som formand.

Bestyrelsens planer for sæson 2012 / 2013

Fremtiden er som altid noget svært noget, se bare de økonomiske vismænd hvor de vrider sig hver aften i nyhederne.

Det flittige tur udvalg har allerede været samlet og har fundet to datoer der arbejdes med til vores udflugter. De vil blive sendt ud i medlemsorienteringen, mange modtager efterhånden på mail, og efterårsturen kommer i medlemsblad nr. 2. Har I fundet kalenderen frem? Den 13. maj er den foreløbige dato for forårsturen. Lone Wredstrøm har en tur i Valby by og det gamle bryggeri som lyder spændende, men Lone er hele tiden igang med nye spændende ting så lad vær med at skrive det. Vores bustur er sat til d. 16. september og det bliver egnen omkring Sorø. Vibeke har givet nogle stikord, Akademiet, Brorfelde og kaffe ved Igelsø.

År 2013 bliver på mange måder vikingear. Nationalmuseet, Roskilde museum og derved også Færggården og museer rundt i verden er igang med projekter. Jeg tror at det nye samarbejde mellem os og Roskilde giver mulighed for at få lov at låne nogle spændende og vidende folk dernede fra. Deres mange arkæologiske ud-gravninger og gode fund er spændende og kunne måske kombineres med et besøg dernede.

Der kommer i år en række spændende værker omkring 2. verdenskrig og det plejer jo at trække en del.

Vi vil også gerne have den lokale historie med og der fiskes efter emner. Kender I nogen der kan fortælle en god historie fra byen så sig det lige til en af os. Det er måske en af jer der sidder her.

Den endelige liste og datoer vil være klar til blad nr. 2, og der er reserveret lokaler på Elværket.

Vi i bestyrelsen håber at rigtig mange igen i år vil benytte sig af tilbuddene om at samles omkring en klog mand eller kone der vil gøre os klogere. På gensyn

