

Frederikssund Historiske Forening
Generalforsamling 12. marts 2014
Bestyrelsens beretning

Der har været meget fokus på arvinger den sidste tid og det kan der komme meget TV ud af. Tv skal selvfølgelig være spændende, men i almindelige familier står man jo også med diskussionen om hvem der skal have hvad. Tit er oprydningen hård og det går tit ud over ting som kan fortælle historie. Protokoller fra foreninger og billeder. De lokale arkiver samler den historie som ellers ville forsvinde på genbrugspladsen.

Jeg kan kun opfordre til at man som man sagde før i tiden: skikker sit bo i god tid. Og det betyder at man skal huske at få afleveret de ting der kan fortælle historie på arkiver og lokal-museum.

Sæson 2013 / 14 startede med Forårsturen. Lone Wredstrøm førte rundt i København og viste Indre bys torve og små pladser. Som altid var Lone velforberedt og fantastisk vidende. Og så elsker hun Københavns historie.

Fra 1. august kunne man få udleveret et medlemskort til foreningen. Kortet er lavet i samarbejde med Roskilde Museum. Der er stadig nogle der ikke har afhentet kortet. Kortet giver gratis adgang til en lang række af de museer og udstillinger der hører under Roskilde museum. Der er udsendt klistermærke 2014 der skal på klæbes kortet.

1. september. Familiesøndag på Færggården. Der skulle være kommunevalg og en stor flok politikere deltog og konkurrerede om vælgernes gunst. Begge sider påstod at de vandt. Størst opmærksomhed fik slagtingen af nogle høns og efterfølgende plukning. En god dag, Der evalueres i næste måned.

Efterårsturen blev aflyst. Der var 16 tilmeldte og vi har bestemt at der skal være mindst 21 for at lave en tur. Økonomiske grunde.

25. september. Orange og brunt var nogle af yndlingsfarverne. Ove Dahl fortalte om de ting vi havde glemt vi kunne huske. 50 og 60'erne gennemgået i billeder af de ting der fyldte vores hjem. Det meste smidt ud i de næste årtier, og nu leder vores børn og børnebørn efter det på kræmmermarkeder.

30. oktober. Skillingsvisen om Den Visnede Krans fortalte om desertører og flygtninge fra Slaget på Rheden d. 2 april 1801. Lord Nelson satte kikkerten for det blinde øje og ødelagde den danske flåde. Niels Bjørn Hansen førte os gennem krudtrøgen .

27. november . Medlemsaften, som altid en hyggeaften. Denne aften med foredrag af formanden der næsten glemte at der skulle være tid til kaffe og kage. 1½ times speed snak, om de 3500 indbyggere i byen under besættelsen.

15 Januar 2014. Klaveret var rullet ind og Finn Jørgensen havde taget plads bag det. Dansk revyhistorie, komponister og sangere og så blev der sunget fra det uddelte sanghæfte. Sikke mange der kunne huske både tekst og melodi.

19.februar 2014 Asser Amdissen fortalte historier. Det var igen en fornøjelse af de store. En lille krøllet seddel med overskrifter og så fortæller man bare løs. Husker I at lave jeres hjemmeopgaver. At fortælle historien så den ikke glemmes. Asser fortalte om efterskoleeleverne der ikke kendte til Holocaust og anden verdenskrig. Der er ting der aldrig må glemmes.

12 marts 2014. Generalforsamling hvor man kigger tilbage, det der var er blevet til historie, vi er alle blevet en del af historien og vi kan kun håbe at det vi gjort fik betydning og det vi ikke nåede i år forhåbentligt nås i det nye.

Til sidst skal jeg takke bestyrelsen for dens arbejde. Tak til Knud Sørensen for et godt medlemsblad. Tak til de andre historiske foreninger for samarbejdet. Størst tak til jer medlemmer der med jeres fremmøde giver foreningen mulighed for at fortsætte sit arbejde.

