

Kære medlemmer

Velkommen til generalforsamlingen i vores forening.

Når jeg betoner vores er det fordi at alt foreningsarbejde jo gøres for medlemmernes skyld og da jeg jo også er medlem arbejder jeg derfor også for mig selv. Bestyrelsens sammensætning har gennem vores forskellige interesser sikret en bredde og højde på foreningens tilbud til medlemmerne. Der har været ønsker fra medlemmerne, for få, men hvert år har bestyrelsen kunne sammensætte en bred vifte af tilbud på forskellige historiske perioder. Gennem vores mailliste modtager de tilmeldte medlemmer de flinke reminders Verner udsender. Den kan også bruges den anden vej hvis man har et forslag til foredrag eller udflugt. Bliv tilmeldt hvis I ikke er på.

Som I sikkert har læst i medlemsbladet var vi den 28. september på en rigtig god udflugt. Cirkusmuseet, Dragør og Kastrupgårdsamlingen med kaffe på plænen sluttede en koncentreret dag. Synd at ikke flere deltager, prisen for transport og indgange forsøges stadig holdt på 200 kr.

Flammen og Citronen og Anden Verdenskrig blev endnu engang et godt emne da Michael Holbek Jensen d. 8. oktober fortalte om filmen og bogen. Historien fik endda lidt lokal berøring da Flamme jo havde arbejdet i byen. Og senere deltog i sprængningen af Kalvø pavillonen.

Den 5. november var der rundvisning på de gamle matrikelkort. Peter Korsgaard lod langsomt byen vokse frem gennem de mange fine kort. Den lille by nede ved vandet der langsomt voksede til begge sider og som gennem inddæmning fik lavet så meget blød jord at bygge på at der konstant er gang i piloteringsmaskinerne.

Vores medlemsaften d. 26. november var jo i afslutningen af Sangens år og Frederikssund Sangforening havde i januar fejret sit 150 års jubilæum, byens ældste forening. Ole Christensen spillede for til en række vinter/julesang og Uffe Mühlendorff fortalte fra sangforeningens historie.

Da jeg sad og skulle forberede denne beretning havde jeg sidste års beretning liggende på bordet. Midt på siden faldt mit blik på omtalen af foredraget 9. januar om Midtbanen som gav et godt fremmøde. Men den 7. januar i år sprængte vi næsten salen. Da jeg bar klaverstolen ind var vi godt 140 i salen. Det var Knud Christoffersen der fortalte om byen, fra 1809 og næsten frem til i dag.

Afslutningen var en næsten dansende museumsdirektør fra Frederiksværk, Frank Allan Rasmussen smittede vist alle med sin begejstring for det gamle flådeområde Holmen. De smukke billeder og historien fra dengang skibene var af træ og mændene af stål til i dag hvor det er lige omvendt. Det var svært men det lykkedes kl. 22.15 at få sagt tak for i aften til en foredragsholder der kunne have forsat. Vi forsøger at få ham til at tage os med på en tur.

Vi har haft en god endnu en god sæson, eller hvad? Vi har forskellige interesser men når vores foredragsholdere brænder for det de beskæftiger sig med så ender man jo alligevel med at blive grebet.

I år fejrer vi som bekendt 200 års jubilæum som købstad og selvom Slangerup jo som bekendt ikke mener der er noget at fejre vil der dog med start i maj måned blive forskellige arrangementer i hele kommunen der skal markere jubilæet.

Tak for godt fremmøde, tak til mine kolleger i bestyrelsen, tak til bladudvalget,

En særlig tak til Kirsten Darger som ikke genopstiller til bestyrelsen men stedet har ladet sig vælge til den nye forening Færgøgårdens venner